

Presentation av Annika Josefson

Jag heter Annika Josefson och fick min första westie 1965 då jag var sju år. Att det blev just Westie styrdes av ödet. Jag är uppväxt med labradorer och började som sexåring tjata om en egen hund och valet som jag gjort var en black and tan Chihuahua då jag sett en bild i Svenskt hundlexikon. Min far sa blankt nej då han insåg att en så liten hund skulle kunna råka väldigt illa ut i lekar med våra fartfyllda tunga labradorer. Så mina föräldrar hade tingat en Schipperke valp till mig. Men ödet ville annorlunda. År 1965 var inte terrier speciellt populära och min far sprang på en liten vit valp med fantastiskt lynne som han blev väldigt imponerad av på arbetskontoret. När han förhörde sig om ras så får han veta att hon har pappan till valpen och att hon blivit förbjuden av sin man att ha kvar den, så valpen skulle avlivas. Pappa tog upp plånboken, valpen åkte med hem till mig och på den vägen är det. Zorro var en väl typad och fantastisk klok hund med en otrolig mentalitet. Därav valet av mitt kennelnamn.

1976 fick jag min första westiekull efter många försök. (Tyvärr var inte Zorro fertil så min dröm att få en ny "plupp" gick tyvärr inte i uppfyllelse) Kullen bestod av en enda hanhund som föddes med snitt. Och Zita parades därför aldrig om. Jag har sedan dess haft en liten uppfödning med filosofin att alla hundar skall vara sunda och med bra mentalitet och se ut som en Westie.

Har tidigare ett förflutet som styrelseledamot i Westie-i-väst under några år men hoppade av det uppdraget då det inte gick att kombinera med att jag var ensamstående trebarnsmor och det stora antal hundar jag då hade. Jag är tyvärr en tidsoptimist och har svårt att förstå att ett dygn bara har 24 timmar.

Jag har idag endast två hundar, en Westietik och en stor Schäferhane. Detta på grund av att jag rest rätt mycket p.g.a. mina fackliga uppdrag men nu har jag börjat avveckla dessa uppdrag och ser fram emot mer tid hemma och planerar att försöka gå ner i arbetstid inför kommande pension, så letar nu efter ytterligare minst en framtida avelstik/hanhund, för jag hoppas på en nystart med uppfödning igen lagom till pensioneringen. Jag älskar att se valpar utvecklas och då jag även trimmar själv, så har jag haft förmånen att följa många av mina valpar från början till slut. I hemmet finns även två hästar och vi väntar med spänning på att Paint stoet skall föla i maj. Jag har även en katt vid namn Olle-Bosse och en missförstådd man som låter som han inte gillar djuren men är den förste att försvara dom om jag skulle råka säga något negativt om någon av dom. Ni vet hur det är säger jag att hundarna inte behöver sova i sängen så är det han som ser till att de hamnar där, och som klok kvinna säger jag ju inte emot. Har ju alltid haft mina hundar i sängen.

Mvh
Annika

